

Grijze donderwolken zijn op pad
boven de huisjes van de stad.
Een oud koppel slentert langs de ramen
Vreemde vruchten, onbekende kramen
Eens bepaalden de oudjes het leven in de stad
met handel en welstand op hun pad.

Nu is het angst en rillen
als de muren trillen.
Op de bassen van het rockconcert
danst de joelende menigte pervert
De oudjes in hun zogenaamde krot
krijgen de decibels door hun strot.

En dan is het over.
De pleinen terug leeg,
geen jeugd in de steeg.
Die zijn nu slapen.
Het oude koppel slentert, en komt gapen.

Een groep fietsers met ear -phone
gsm- end, verdwaasd en clown,
claimt de weg.
Want hun zeg
is de toekomst van Vlaanderen,
en maakt van tradities spaanderen.
Het oude koppel slentert door de stad.

