

In verweerde lijsten past geen foto, het schilderij heeft geen doek.

Zo wordt het verleden gewist en het heden gemist.

Het vlakke land glooit in de schaduwen van de zon.

De hond blaft zacht naar een eenzame tractor,  
die de boer thuisbrengt,  
's avonds op de akkers van Bommenede.

De zomer gluuft om de hoek.

Tovert bloesems op de velden.

Geschilderde lijnen in het pad, een troep schapen tegen een dijk.

Stil kabbelt het leven wars van felle kleuren. Spelende kinderen huppelen door het tafereel.

De felle zon breekt door de wolken.

Een zoete warme streling.

Seizoenen komen en seizoenen gaan  
Foto's zonder lijst, op muren zonder einde.

De landbouwer stuurt zijn machine behendig door de sporen.

De kinderen met kwispelende hond kijken bewonderend toe.

Als de tractor wegdampt in de felle zon, begint de strijd in de groep over heden en toekomst.



Opgeschrikte eenden vluchten weg van de plas.

Tussen de rietpollen bruist het leven.

In het heldere water kan je de bodem zien.

Ongerepte natuur, een onderwaterlandschap.

Kleine krabben kruipen over de bodem in het zilte nat.

Her en der zie je een oester.

Enkele meeuwen leggen beslag op hun terrein.

Een reiger tuurt onverstoord naar zijn prooi.

Eens was deze plas een kleine rivier die het achterland,

langs het grote meer, verbond met de Noordzee.

Een vloot van vissers- en handelsboten bracht welvaart,

maar de rivier verzandde en de handel verdween.

Nu is er enkel nog de ondiepte, de akkers en de kinderen.

Grote konijnen huppelen langs de wegbermen.

Onwetend over hoe het allemaal was,

op de akkers van Bommenede.

Foto's zonder lijst, op muren zonder einde.

In de kamers zonder plafond zie je prachtige wolkenvelden.

Zwevende natuur, ongrijpbaar komen en gaan.

Een schilderij zonder doek.

Zo wordt het verleden gewist en door velen, het heden gemist,

op de akkers van Bommenede.

*Sam*

*Bommenede gelegen op het huidige Schouwen-Duiveland behoorde in 1165 toe aan de Abdij Ter Duinen in Kokzijde - Vlaanderen en was toen een eiland. Wellicht klinkt de Kokschool Ter Duinen bekend. Later ging het over naar de Abdij Ter Doest in Lissewege en nog later werd het verkocht aan de boeren van Bommenede. In 1575 belegerden de Spanjaarden de fortificatie en na hun overwinning moordden ze het dorp uit. Overstromingen hebben het oude Bommenede definitief onder water gekregen. Wat overblijft zijn de akkers en een kerk met enkele huizen. Op het eiland Schouwen verdwenen door stormvloed 117 dorpen.*