

Jong zijn...

*Daar liep ze, haar hoofd licht gebogen
ik was een vreemdeling in haar ogen,
en toch vertelt ze in gezang,
haar leven, en mijn vinger raakt haar wang.*

*Ze kijkt dwars door me heen.
Omhelst me met een arm en een been.
Ze aait mijn rug met haar hand.
Haar kus bezegelt onze band.*

*Ik hoorde dat ze het moeilijk had,
ik een vreemde kruiste haar pad.
Op school en thuis
zijn woorden geruis.
Mijn troost voor haar is gezang
en een kus met zachte dwang.*

*Ze zweeft,
ze beeft,
zij geeft.*

*Ik aai haar rug met mijn hand
en schrijf haar naam in het zand.
Het is zoet te wachten
in het korenveld van gedachten.*

Sam 1973

