



Zal ik er zijn als de kaarsen branden,
wandeland door de lege nacht?

Zal ik er zijn, of is het veel te ver?

Zal ik je laten zien hoe donder dreigt,
hoe nevel naar de velden neigt?

Zal ik er zijn bij kaarslicht, of is het veel te ver?

Op zilveren lepel zal ik lekkers geven.

Als duizend sterren in je ogen zweven.

In de ochtend met kwetterende mussen,
vlij jij je hoofd in het zachte kussen.

Pluk paarse bloemen in felle zon.

Vergeet de twijfel en hoe het begon.

Als de harde grond kraakt door mijn tred,
kaarslicht wacht aan het warme bed.

Wandelend door de lege nacht.

Zal ik er zijn of is het veel te ver?

Sam

•