

't Park

Reserveren op 015 420177

*Een bloem, een gebaar, één woord,
beroert een snaar
een noot, een lied
verdamppt in het niet.*

*Alleen samenzijn
lijkt schijn
en vredigheid
zoekt twijfel.*

*Maar lente brengt leven
en hoop en geven.
Een bloem, een gebaar
een glimlach van haar,*

*doet ook mij herleven
vol moed en vreugd
met trouw en deugd
voor deze zegen*

S.



De afbeelding van de tulp komt uit het boek van Cos. Cos was een tulpenkweker uit Amsterdam. Hij leefde in de zeventiende eeuw. Zijn tulp en bol werd in de 1637 verkocht voor 475 gulden (in die tijd was dit bedrag een fortuin). Tot op heden is dit het hoogste bedrag dat ooit voor een bloem werd betaald. Een vergeten geschiedenis...uit de Gouden Eeuw.