



Twee koffie, twee lepeltjes, wat melk en suiker

Een tafeltje, twee stoelen , geen doelen.

Alleen luisteren, alleen fluisteren,

Ingelost verlangen opgelost verdriet.

Praten over cijfers, kibbelen over gelijk

Zelfs schoonheid brengt geen eenheid

Stilleven van rust en eenzaamheid

Poging tot begrip en weifelend onbegrip.

Teveel vluchtige kussen zijn

Vervlogen in de hitte van de zon

In onze jachtige wereld eindigt

Liefde voor ze begon

Als ik verliefd wordt dan is dat voor altijd

En als ik voel dat jij dat ook voelt

Dan zijn vluchtige kussen

Kristallen die oplichten in de tijd.

al ben je verdrietig

al heb je pijn

Een zacht woord van spijt

Een belofte voor altijd.